

HET MOOIE ST.JOZEFKLOOSTER in de ELZENSTRAAT.



Het linker gebouw is het huis "Het Stapje" Waarschijnlijk gebouwd door Leopoldus Franciscus De Raet in 1700? Daarna bewoond door Jhr. Johannes Baptista Franeisens Wilhelmus De Raet. (1744-1825, Daarna door Maria Walburgis Josepha De Raet, ongehuwd (1753-1826, Daarna door erfenis nicht Jonkvrouwe Dorothea Ludovic van Sasse van Yselt (1780-1845), gehuwd met Jan Balewijn Baron van Hugenpoth, (1776-1859) Die woonde op "Het Stapje" Daarna woonde Maria Walburgis Barones van Hugenpoth (1817-1892) op "het Stapje" gehuwd met Jonkheer Tinus Elco van Grotenhuis tot Onstein (1811-1881), omstreeks 1872 verkochten zij het aan de Zusters Carmelitesen (zij gingen zelf op de Weijer wonen) die het tot een klooster inrichten en vergroten met een Kapel. In de tuin van Huize "het Stapje" in het tuinhuisje is een paar jaar de eerste lagere school geweest?

Het moest gesloopt worden voor het winkelcentrum DE KLOOSTERTUIN.

Een gouden feest.

In aansluiting op ons bericht over het 50-jarig bestaan van het Carmelitessenklooster St. Joseph te **Boxmeer**, schrijft men ons, dat de eenige overgeblevene der eerste zusters, n.l. zuster Maria Juliana (in de wereld Anna Maria Wilhelm uit Amsterdam) te gelijk den 60-jarigen gedenkdag viert van haar intrede in den Carmel.

Toen zij eenige jaren in het kloostehr Elzendaal te **Boxmeer** had doorgebracht en de ruimte daar te klein was om aan de voortdurende aanvraag om opname te voldoen, werd besloten om te zien naar eene geschikte gelegenheid om buiten **Boxmeer** een nieuw klooster te stichten. Men vond deze over de grenzen n.l. te Zanten in Pruisen. Nadat de gebouwen daar tot klooster waren omgebouwd ging zij met nog 4 andere zusters daarheen. Zij hebben echter niet veel plezier gehad van dezen koop want na een paar jaar toen de Kulturkampf uitbrak werden de zusters over de grens gezet en het klooster confiscieerd. Goede raad was duur, het klooster Elzendaal was vol, waarheen? Toevallig was er een huis met tuin te koop, men kocht dit, richtte het zoo goed en zoo kwaad als 't ging in tot klooster en de zusters waren geborgen. Door voortdurende uitbreiding en verbouwing is St. Joseph thans een der mooiste kloosters in den omtrek van **Boxmeer**. („Msb.”).



MOEDER JOSEPHINE



Dr. J. Barchmann foto.

MOEDER JOSEPHINE ALS JONGE ZUSTER



TIJDENS DE



AARDAPPEL OOGST



BEGRAAFPLAATS.

MH



RECREATIE EN ARBEID



FRUIT RAPEN



DE WACHTKAMER.



DE STERFKAMER VAN MOEDER JOSEPHINE